



Nisser

Nikolaj og Marias mormor laver nisser. Hun har over 300.

Nisserne har været en del af de historier, folk i de nordiske lande har fortalt hinanden siden 900-1000. Måske endda også før. Det kalder man for folketro. (Fortsættes)

Nisserne i folketroen

De første nisser var en slags husguder, og de havde slet ikke noget med jul at gøre. Nissen sørgede for, at det gik en bonde godt eller skidt. Derfor var det vigtigt at passe på nissen og forkæle den. Man kunne for eksempel give den øl og grød.

Hvis bonden glemte, at sørge for sin nisse, kunne den blive sur og slå dyrene på gården ihjel eller sørge for at kornet i laden rådne. Nissen var også en drillepind, der kunne finde på at gemme ting for bonden, bare fordi den syntes, at det var sjovt.

Af og til lignede nissen et dyr – en gås, en hund eller en hest, men for det meste lignede nissen et menneske, bare mindre.

I 1836 holdt kunstmaleren Constantin Hansen en julefest. Han havde pyntet fint op med en masse små billeder, der alle sammen forestillede nisser. Alle gæsterne syntes, at det var fantastisk, og de ville også selv have nissebilleder. Constantin Hansen havde uden at vide det opfundet julenissen.

Et gammelt eventyr, skrevet af Vilhelm Bergsøe i 1889, fortæller, at Adam og Eva, efter at de var blevet smidt ud af Paradisets have, fik en masse børn.

En dag mens Eva var ved at vaske børnene, kom Gud på besøg. Hun skyndte sig at gemme de beskidte børn, for dem syntes hun ikke at Gud skulle se. Hun gemte dem i huler, i marken, på loftet og i skoven. Gud så alle Adam og Evas nyvaskede børn og velsignede dem. Men de beskidte og gemte børn så han ikke.

Fra da af ville de gemte børn ikke længere komme hjem. De blev i hulerne, i marken, på loftet og i skoven. De blev ved med at være snavsede og små, og når de kunne komme til det, drillede og skræmte de Adam og Evas andre børn. De nåede altid at gemme sig, inden Eva kunne nå at skælde dem ud. Og til sidst gav hun op. Hun lod dem være i fred. Men de beskidte, små børn, fulgte deres rene søskende overalt i verden, hvor de end tog hen. Og de blev ved med at drille dem.

De beskidte børn, er dem man i dag kalder for nisser.