



Svogerslev Kirke

Svogerslev Kirke er bygget i slutningen af 1100-tallet. Kirkens ældste del, 'skibet', er bygget af kridtsten. Omkring 250 år senere byggede man kirkens våbenhus, tårn og kor i røde munkesten.





Døbefonten i Svogerslev Kirke

Dåb og døbefonte

En døbefont er et stort fad eller en skål. Når der skal være dåb i kirken, fylder man vand i fadet.

I mange gamle landsbykirker er døbefonten lige så gammel som kirken og hugget ud af granit. Granit er en slags sten. Dengang var hullet i granitfonten så stort, at et lille barn kunne være helt nede i det. I gamle dage blev man nemlig døbt ved at hele kroppen kom i vand. Og ikke kun ved, at der blev pjasket lidt vand på panden.

For 500 år siden oplevede kirken en 'reformation'. Reformation betyder 'at forandre' eller 'lave om på'. Det kom perioden til at hedde, fordi den tyske munk Martin Luther mente, at der var nogle ting, der skulle forandres i kirken. En af de ting, som Martin Luther ville lave om på, var dåben. Han mente ikke, at det var nødvendigt, at det lille barn kom helt ned under vandet. Han sagde, at dåben var symbolsk. Derfor var det nok med en smule vand. Mange var glade for, at Martin Luther sagde sådan. For rigtig mange små børn, der blev døbt om vinteren kunne slet ikke tåle det iskolde vand i døbefonten. De blev så syge bagefter, at de døde.

Fordi man ikke længere skulle bade dåbsbarnet i døbefontens dybe hul, fik man lavet et fint fad, man kunne sætte hen over. Mange af fadene blev fint dekoreret og var i messing. Messing er nemlig nemt at pudse, så det stråler flot.





Dåbsfadet fra Svogerslev Kirke

