



## Karlstrup Kirke

I gamle dage hed Karlstrup slet ikke Karlstrup. Byen hed Kagstrup. Og Karlstrup Kirke hed derfor Kagstrup Kirke.

Kirken blev bygget omkring år 1100. Den er hvidkalket og har et rødt tårn med grålige striber. Inden i kirken er der to forskellige slags lofter. I skibet, den del af kirken, hvor man sidder, er loftet fladt. I koret, der hvor alteret står er der en hvælving. En hvælving er et loft, der har en buet form.

Karlstrup Kirke ligger lidt for sig selv, og det er en smule mærkeligt, fordi de fleste kirker ligger inde i en by. Der findes et gammelt sagn, som forklarer, hvorfor kirken ligger, hvor den ligger. Sagnet siger, at det var planen, at kirken skulle ligge inde i landsbyen. Hver dag byggede man på kirken, men om natten flyttede nogle nisser stenene igen. Sådan fortsatte det i et stykke tid, indtil landsbyens folk gav op og besluttede at bygge kirken lige præcis der, hvor nisserne hver nat lagde stenene. Og så fik kirken lov til at blive stående.



## Biskoppen i Karlstrup

I Karlstrup kirke står der en træfigur. Den forestiller en biskop. Figuren er slidt og mangler begge sine arme. Der er ikke noget at sige til at den er slidt. Den er nemlig over 600 år gammel.

Dengang den blev lavet, var den en del af kirkens albertavle sammen med flere andre figurer. Senere fik kirken en ny albertavle og den gamle blev gemt væk på kirkens loft.

Flere hundrede år senere fandt man tavlen og figurerne igen. De fleste af figurerne var gået helt i stykker, men biskoppen ville man gerne vise frem. Derfor blev der bygget en hylde til ham inde i kirken, hvor han nu sidder.



## Sankt Laurentius

Fra Laurentius var ganske lille, var han udset til noget stort. Som lille blev han stjålet fra sin vugge af en djævel. Djævlen gemte Laurentius inde i et laurbærtræ, men heldigvis blev han befriet af pave Sixtus den 2., der kom forbi.

Laurentius voksede op hos paven. Han blev skatmester i Rom og holdt styr på kirkens penge. Da pave Sixtus den 2. døde, beordrede Roms kejser, at Laurentius inden tre dage skulle give kirkens rigdomme til ham. Ifølge legenden brugte Laurentius de tre dage til at dele kirkens skatte ud til byens fattige. Da han mødte op hos kejseren, havde Laurentius en stor gruppe af fattige med sig, og han sagde: "Dette er kirkens rigdom og den vokser dag for dag." Det faldt ikke i god jord hos kejseren, der beordrede at Laurentius skulle henrettes.

Laurentius blev stegt på et bål og skulle have råbt til sine bødler: "Jeg er mør! Vend mig!" Fordi Laurentius var så kæk, blev han helgen for komikere. Laurentius er også helgen for fattige, brandmænd og kokke.



## Pengeblok

Pengeblokken i Karlstrup kirke er fra 1600-tallet. En pengeblok er en slags stor sparebøsse. Den er tit lavet af træ med jernbånd rundt om og en stor hængelås. Øverst er der en sprække, hvor man har kunnet putte penge ned igennem.

Pengene, der blev samlet ind, kunne gå til mange forskellige ting fx til at hjælpe de fattige i sognet. Men pengene kunne også bruges til at købe en ny klokke til kirken eller at give præsten løn.



## Graver / gravermedhjælper

En graver er en, som passer kirkegården, så den altid ser pæn ud. Graveren er en slags gartner, der klipper hækken og planter blomster.

Graveren sørger også for, at der bliver gravet huller i jorden, når en urne eller en kiste skal sættes ned. I nogen kirker er det også graveren, der ringer med kirkens klokker.

