

ELEVOPGAVE 3 – EVANGELISTERNES HENSIGTER – Matthæusevangeliet

Løs følgende opgaver:

1. Læs genfortællingen af Matthæusevangeliet, som står i venstre spalte.
2. Træk herefter streger mellem hensigterne i spalten til højre og de rigtige tekststykker.
3. Find og overstreg de ord og sætninger i teksten i venstre side, hvor hensigten kommer til udtryk.
4. Find billedkortene fra opgaven frem – Stjernen, Profeti, Betlehem, Guld, røgelse og myrra.
5. Find sammen med en Lukas-gruppe, og forklar ved hjælp af jeres billedkort, hvad Matthæus' hensigt med juleevangeliet var.

TEKST

Hvorfor skriver Matthæus som han gør?

HENSIGT + BILLEDKORT

Da Jesus blev født, gik det sådan til:
Hans mor, Maria, var forlovet med Josef, der var efterkommer af en konge, som hed David.
Før Josef og Maria havde været sammen, gjorde Helligånden Maria gravid. Josef var et ordentligt menneske, og han ville ikke hænge hende ud. Derfor mente han, at det ville være bedst at bryde forlovelsen i al hemmelighed. Mens han overvejede det, viste en engel sig for ham i en drøm. "Josef," sagde englen. "Du skal ikke være bange for at gifte dig med Maria. Det barn, hun skal have, kommer fra Helligånden. Hun vil få en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal befri sit folk fra alt det, de gør forkert."

Og på den måde gik det, Gud tidligere havde sagt, i opfyldelse. I det Gamle Testamente stod denne profeti nemlig skrevet: "Se, jomfruen vil blive gravid og føde en søn".

Josef vågende af sin drøm. Han giftede sig med Maria, som englen havde sagt, han skulle.

Maria fødte barnet i Betlehem, dengang Herodes var konge, og Josef gav ham navnet Jesus.

En dag kom der en gruppe stjernetydere fra Østen til Jerusalem og spurgte: "Hvor er det barn, som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham."

Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet. Herodes kaldte præster og skriftkloge sammen. Han spurgte dem: "Hvor skal den konge, der er nævnt i Det Gamle Testamente, fødes?" "I Betlehem," svarede de.

Herodes kaldte i al hemmelighed stjernetydere til sig. Han spurgte igen og igen ind til, hvornår stjernen var kommet til syne. Inden han sendte dem afsted til Betlehem, sagde han: "Tag afsted, og find ud af, hvem barnet er. Giv mig besked, når I har fundet ham, så jeg også kan komme og tilbede ham."

Da de havde hørt, hvad kongen sagde, tog de afsted. Stjernen, som de havde set i øst, bevægede sig nu på himlen foran dem.

Stjernen stoppede først, da de nåede frem til det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen over huset, blev de helt utrolig glade og gik derind. Her fandt de barnet sammen med Maria. De faldt på knæ og tilbad barnet og gav ham de gaver, de havde med: guld, røgelse og myrra.

Matthæus ville gerne gøre Jesus til noget helt særligt. Dengang var det almindeligt at fortælle om, at store himmelfænomener fandt sted, når vigtige mænd blev født.



Matthæus ville gerne vise, at Jesus var noget særligt. Derfor skrev han, at Jesus fik meget fine gæster på besøg, og at de kom med meget dyre gaver.



David, som var en dygtig, stærk og god konge, blev født i Betlehem. Matthæus ville gerne kaste glans over Jesus' fødsel. Han tænkte, at alle ville synes, at det var sejt, hvis Jesus blev født i samme by som den store Kong David.



Matthæus ville gerne have, at Jesus' fødsel skulle opfattes som opfyldelsen af de profetier i Det Gamle Testamente, som fortæller om, at der skulle fødes én, der vil redde hele verden.



ELEVOPGAVE 3 – EVANGELISTERNES HENSIGTER – Lukasevangeliet

Løs følgende opgaver:

1. Læs genfortællingen af Lukasevangeliet, som står i venstre spalte.
2. Træk herefter streger mellem hensigterne i spalten til højre og de rigtige tekststykker.
3. Find og overstreg de ord og sætninger i teksten i venstre side, hvor hensigten kommer til udtryk.
4. Find billedkortene fra opgaven frem – Engel, Hyrde og får, Betlehem, Krybbe.
5. Find sammen med en Matthæus-gruppe, og forklar ved hjælp af jeres billedkort, hvad Lukas' hensigt med juleevangeliet var.

TEKST

Hvorfor skriver Lukas som han gør?

HENSIGT + BILLEDKORT

Kejser Augustus gav ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget.

For at blive talt, skulle alle rejse til den by, hvor deres familie kom fra. Det gjaldt også Josef, der rejste fra byen Nazareth til Betlehem. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra kong David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria.

Lukas ville gerne fortælle, at Jesus var en anderledes hersker. Derfor blev Jesus ikke født på et kongeslot, men under fattige forhold.



Maria var højgravid med sit første barn. Mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en krybbe

Lukas fortalte om mærkelige himmelfænomener i forbindelse med Jesus' fødsel, som skulle understrege, at Jesus var noget særligt.



I nærheden var der nogle hyrder. De overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig var der et guddommeligt lysskær. Lyset kom fra en af Guds engle, som stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde: "I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for alle mennesker. I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en krybbe med et tæppe om sig."

Lukas syntes, at det var vigtigt, at Jesus havde forbindelse til Gud. Derfor fortalte Lukas, at Jesus var i familie med Kong David. Kong David nedstammede fra Adam, som var det første menneske, Gud skabte. Sådan viste Lukas, at Jesus gennem sin slægt var forbundet med Gud.



I det samme var der en hel hær af engle sammen med englen, og de sang en hyldestsang til Gud. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem".

Lukas ville gerne protestere mod samfundets indretning, hvor de rige var vigtigere end de fattige. Det, syntes Lukas, var forkert. Han syntes, alle mennesker var lige vigtige, uanset om de var rige eller fattige. Derfor var det de fattige hyrder på marken, der først fik besked om Jesus' fødsel og ikke kongen og de skriftkloge.

