

DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE I DANMARK

CENTRALE TROSFÖRESTILLINGER

Tro eller gerning

I den katolske kirke følges tro og gerninger ad. Det er nødvendigt at tro på Kristus for at blive frelst, men troen må nødvendigvis følges af gerninger, som styrker eller udspringer af troen.

For katolikken er det alene Kristus, der frelser mennesket. Men Kristus kræver også noget af mennesket. Man skal tage imod hans offer på korset og gøre det til virkelighed i sit eget liv fx ved at hjælpe et medmenneske i nød.

Helgener

I den katolske kirke tror man på, at Gud kan virke kraftigt gennem mennesker - helgener. Det er hellige mennesker, som efter døden befinder sig hos Gud. Som katolik kan man bede en helgen om forbøn – om at bringe katolikkens bøn videre til Gud.

Den vigtigste katolske helgen er Jesus' mor Maria, der er alle troendes forbillede, fordi hun med det samme og uden tvivl troede på Gud, da englen Gabriel fortalte, at hun skulle føde Jesus. Maria har en ganske særlig rolle, da hun er Gudsmoderen. Alle katolske kirkerum har et Mariaalter.

Bibelen og Traditionen

I Danmark bruger alle kristne den samme oversættelse af Bibelen. Det er den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Men den katolske Bibel indeholder også de Apokryfe skrifter. Det er en række skrifter i Det Gamle Testamente, som de protestantiske kirker ikke anerkender som en del af Bibelen.

Bibelen er grundlaget for den kristne tro. Men i den katolske kirke er kirkens tradition yderligere et grundlag for troen, fordi Bibelen kræver oversættelse og fortolkning for at blive forstået. For katolikkerne er traditionen det levende trosliv, hvor Helligånden har præciseret Bibelens indhold. Det er fx kirkens trosbekendelser, dens lære, sakramenterne, gudstjenesten og dens forløb samt kirkens forbilleder - altså helgener.