



JULEEVANGELIET

GENFORTALT AF SYNNE GARFF

De Mindstes Bibel,

Genfortalt af Synne Garff,

Illustreret af Lillian Brøgger og Cato Thau-Jensen

Bibelselskabets Forlag 2011

s. 157 - 162

157

Jesus bliver født

- » – Vi bliver nødt til at rejse til Betlehem, sagde Josef en dag.
- Åh nej, babyen kommer snart, svarede Maria og kiggede ned på sin mave, der havde vokset sig kuglerund.
- Jeg er så træt. Kan jeg ikke godt blive liggende her og hvile mig?
- Umuligt, sagde Josef. Kejser Augustus i Rom har befalet, at alle folk skal tælles.
- Hvorfor dog det? spurgte Maria forbløffet.
- Kejseren vil have, at alle betaler skatte-penge til ham. Derfor vil han vide, hvor mange vi er.
- Jamen, det er da nemt nok. Vi er en, to... snart tre.
- Netop. Og det er lige akkurat det, vi skal fortælle i Betlehem.





Der var ingen vej udenom. Josef hjalp Maria op på deres æsel og trak dyret ud ad den støvede landevej. Efter nogle dage nærmede de sig Betlehem. Det begyndte at rumstere i Marias mave.

– Den lille vil ud, sagde Maria. – Vi må meget snart finde en seng til mig.

Josef løb fra kro til kro, men alle værelser var optaget.

– Josef, du må altså finde et sted nu, bad Maria.

– Den lille kan ikke vente længere.

Gudskelov fik Josef nu øje på en stald. Det var blevet mørkt, men stjernerne lyste ind ad vinduerne.

– Det er ikke noget hotel, men vi får da tag over hovedet, sagde Josef. Han hjalp forsigtigt Maria ind i stalden og stillede det trætte æsel ved siden af en stor, godmodig okse. Og lige der, midt i stalden, kom den kæreste lille dreng omsider til verden. Maria svøbte ham i et blødt tæppe og gav ham en masse kys på panden og på den nuttede næsetip. Josef lagde barnet i en krybbe fyldt med frisk hør og sagde:

– Her, lille du, kan du hvile dig trygt og godt.





Ude på mar-
ken lå nogle hyrder
og holdt vagt over de-
res dyr. Pludselig stod
en engel foran dem og
sagde:

– Nu skal I høre
noget dejligt. I dag er
verdens frelser blevet
født i Betlehem. Han er
Kristus, Guds søn. Han
ligger i en krybbe i en
stald. Gå hen og se!

Med ét blev hele him-
len fyldt med engle,
der dansede og sang af
glæde:

– Ære være Gud i det
højeste og på jorden og
fred i verden!



Da englene var forsvundet, kiggede hyrderne forbavset på hinanden.

- Skal vi ikke gå ind til Betlehem og se?
- Nysgerrige som de var, tog de straks af sted. Og ganske rigtigt: I stalden fandt de Maria og Josef og det lille Jesusbarn.



Hvor er du født?

- Englen fortalte os, at du er Guds søn, sagde hyrderne og bøjede deres hoveder for Jesus. Det samme gjorde det trætte æsel, oxen og et par småfugle, mens nogle af hyrdernes får, et par lam og en enkelt vædder snusede til krybben. Hyrderne gik derfra og fortalte, hvad de havde set. Nogle troede på, at Jesus var Guds søn. Andre var i tvivl. Og så var der dem, som blev vrede og sagde:
 - Sikke noget vås. Vores konge, Guds søn, bliver da ikke født i en gammel stald af en fattig pige.Uanset hvad folk troede, glemte Maria aldrig denne første julenat, og hun gemte hyrdernes ord i sit hjerte.